

week
14

C.b.s De Spiegel
Brethouwerstraat 4
7721 XN Dalfsen
info@cbsdespiegel-dalfsen.nl
www.cbsdespiegel-dalfsen.nl



Agenda

Papiercontainer :

De container staat bij
De Welkoop, De Vesting 15.
ma-do: 9.00-18.00
vrijdag: 9.00- 21.00
zaterdag: 9.00-17.00.

Iets voor de nieuwsbrief?
corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl
(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Bijbelrooster:

Thema: **Anders dan alle andere nachten *Matteüs 26: 17-35***
Het laatste avondmaal:
<https://www.youtube.com/watch?v=hJF9xulF1ic>

Jezus en zijn leerlingen vieren Pesach. Een vast onderdeel van dat feest is de vraag: Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? Na die vraag wordt verteld over de uittocht uit Egypte. Maar dit jaar zal Pesach voor Jezus en zijn vrienden totaal anders zijn dan in alle andere jaren. Zal God ook nu bevrijden?

Voor ons is nu - ook overdag - alles anders dan anders. Daarom proberen we ook in de nieuwsbrief een Bijbelverhaal door te geven. U kunt het opzoeken in de (kinder)bijbel en samen lezen. Op internet zijn ook filmpjes met Bijbelverhalen.

Afgelopen week was op school het verhaal van de Intocht in Jeruzalem (Jezus op de ezel) aan de beurt. Het zal volgende week - vlak voor Palmzondag - nog eens aan de orde komen. Kind op Maandag heeft een verhalenboek online gezet: kwintessens.nl/start Voor elke dag een verhaal per bouw. Hierbij nog drie mooie liederen om te zingen of om naar te luisteren:

Weet je dat de lente komt?
<https://www.youtube.com/watch?v=yFQIMSw8B7A>
Hij kwam bij ons heel gewoon:
<https://www.youtube.com/watch?v=bUs9BebVo7A>
Aan de maaltijd wordt het stil:
https://www.youtube.com/watch?v=6CEXLmF_Rzg

Opvang

Vanaf vorige week dinsdag is er mogelijkheid tot opvang van uw kinderen op school en dat verloopt prettig. Wanneer één van beide ouders een vitaal beroep heeft en de andere ouder niet, dan moet er in principe zelf opvang worden geregeld. Als dat niet lukt, dan mag u uw gezonde kind(eren) alsnog aanmelden voor onze opvang mogelijkheid op school.

Let op: Wij proberen ons binnen de school zoveel mogelijk te houden aan de richtlijnen en regels van het RIVM. Wij wassen extra onze handen en proberen zoveel mogelijk afstand te houden (tijdens het werken en spelen). Wij verzoeken alle ouders, die gebruik maken van de opvang, met klem om zich ook privé te houden aan deze richtlijnen zodat de opvang een veilige plek blijft voor iedereen.

Weet u niet zeker of uw beroep valt onder de vitale beroepen? Check dan de lijst op de website van NOS: <https://nos.nl/artikel/2327202-wie-houdt-er-recht-op-kinderopvang-dit-zijn-de-vitale-beroepen.html>

Tijdens de opvang op school zal zo veel mogelijk in de normale structuur 'gewerkt' worden. Wij houden bijvoorbeeld voor de opvang de reguliere schooltijden per jaargroep aan. Met de kinderen van groep 3 t/m 8 wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het thuiswerk. Wij willen u dan ook vragen dit thuis-werk-pakketje mee te geven.

Wanneer u gebruik wilt maken van opvang bij ons op school hebben wij graag dat u dit tijdig doorgeeft en dagelijks uiterlijk vóór 13:00 uur!

NIEUW! U kunt uw zoon/dochter vanaf vandaag voor de komende week/weken aanmelden door een mailtje te sturen naar: Gerlinde.hartkamp@cbsdespiegel-dalfsen.nl. Wij willen u vragen de volgende gegevens duidelijk te vermelden in uw aanmelding: naam van uw kind(eren), de jaargroep(en) en voor welke dag(en) u gebruik wilt maken van de opvang.

Het is wellicht ook goed om te weten dat uw zoon/dochter door verschillende leerkrachten zal worden opgevangen gedurende de week. Na aanmelding ontvangt u van juf Gerlinde een mailtje met daarin de nodige informatie voor de volgende dag: leerkracht, lokaal etc... Heeft u nog vragen en/of opmerkingen dan horen wij dat graag.

Schoolteam CBS De Spiegel

Leren op afstand

Al bijna 2 weken zijn we bezig met ons onderwijs op afstand. Het is natuurlijk een vreemde tijd want hoewel iedereen zijn / haar weg weet te vinden blijft er het gemis van het fysieke contact met de kinderen.

Als team zijn we blij met de positieve reacties van de ouders en zijn we ook blij met de medewerking van u als ouder bij de begeleiding van uw kind(eren). Er bereiken ons signalen dat de hoeveelheid werk soms wat te weinig is om 2 uur te vullen maar het is een complexe zaak om heel goed af te stemmen zoals we dat wel in de klas gewend zijn. We doen wel suggesties en hopelijk is dit voldoende voor uw kind om hiermee verder te kunnen.

In ons video overleg blijkt dat de leerkrachten op verschillende manieren contact houden met de kinderen en ook dat gaat goed. We proberen ook daar steeds te zoeken naar betere mogelijkheden. De eerste berichten bereiken ons dat de sluiting van de scholen langer gaat duren omdat de resultaten van het onderzoek omtrent het effect van de sluiting nog niet bekend zijn op 6 april. We wachten in spanning af en ondertussen bereiden we ons voor op een mogelijke langere sluiting van de scholen. Als bijlage van de nieuwsbrief is een boekje meegestuurd: De glimlach van een kind. Hopelijk geeft u dat inspiratie voor die momenten wanneer het nodig is.

Beste ouders van De Spiegel,

Terwijl ik dit stukje schrijf is nog onbekend of onze kinderen na 6 april weer naar school mogen. De kans dat school nog langer dicht moet is zeer aanwezig. Voor u als ouders betekent dat nogal wat: hoe regelen we werk, oppas en zorg? Hoe vinden we de balans tussen schoolwerk, schermtijd en lekker spelen? Hoe houden we het een beetje gezellig samen? En natuurlijk valt het ook niet mee voor de kinderen; er wordt veel van ze gevraagd nu hun vrijheid beknot wordt.

Dankzij onze gedigitaliseerde maatschappij kunnen de kinderen toch onderwijs en begeleiding krijgen. Het is verre van volmaakt, maar voorlopig zullen we het ermee moeten doen en school is steeds bezig om een en ander te verbeteren en zo nodig aan te passen. School doet ook erg haar best om contact te houden met uw kind(eren). Individueel, maar ook als groep als dat mogelijk is.

In de bijlage vindt u een e book. Het heet **De glimlach van een kind**. (inderdaad zoals dat liedje).

Het boek is geschreven door twee vaders, David de Kock en Arjan Vergeer, die helemaal begrijpen dat kinderen geweldig zijn, maar dat het opvoeden meestal niet vanzelf gaat.

In de inleiding van het boek zeggen ze het volgende:

Om maar meteen met de deur bij je in huis te vallen: wij zijn niet van die geweldige opvoeders. Het is verleidelijk in een boek als dit om daar heel romantisch en idealistisch over te doen, maar als we echt eerlijk zijn, dan zijn de meeste van onze principes over het opvoeden van kinderen inmiddels stukgeslagen tegen de muren van de werkelijkheid.

Onze kinderen eten weleens voor de tv. Ze trekken elkaar geregeld de haren uit het hoofd. Het is vaak een bende in huis.

Ze zeuren om de iPad en die krijgen ze soms ook. We kopen ze om met een toetje om toch wat broccoli te eten. We schreeuwen soms tegen ze of slaan met onze handen op tafel. We laten ze met verschillende schoenen naar school gaan.

We hebben niet op alles een antwoord en we weten het vaak niet. Soms kijken we onze geliefden aan en denken we: hoe lossen we dit nu weer op?

We maken er een potje van.

Gelukkig geeft dat niet. Het is niet de taak van ouders om perfecte ouders te zijn, net zomin als het de taak is van kinderen om perfecte kinderen te zijn. Fouten maken is onvermijdelijk en misschien zelfs de bedoeling. Het leven is niet bedoeld om zonder kleerscheuren door te komen, dus het geeft niet als je kind dat op tijd ontdekt. Opvoeden leer je pas terwijl je het doet en dan is het vaak ook nog eens met elk kind anders. Daarom: relax een beetje.

Wij geloven dat er in ieder mens een licht zit. Een enorme kracht, een grote liefde, misschien wel een innerlijke glimlach. Om het goede te doen, om de wereld mooier te maken, om te zorgen voor de mensen om zich heen.

Die glimlach is het grootst bij kinderen. Omdat kinderen vanuit vertrouwen en nieuwsgierigheid de wereld bestormen, vallend en opstaand, elke dag lerend, lachend en huilend, helemaal open, helemaal zichzelf – altijd vooruit.

In dit boek beschrijven ze 52 gelukslessen voor ouders en kinderen. Ik hoop van harte dat u er iets aan heeft en er vooral veel plezier aan beleeft.

Ik wens iedereen heel veel sterkte in deze onwerkelijke tijd.

Janeska van Pijkeren

Werkpakketjes kleuters:

Nadat de ouders van de kleuters in de eerste week inloggegevens van Squla en linkjes van leuke sites hadden ontvangen, hebben de kinderen uit groep 1 en 2 déze week een thuiswerk pakket ontvangen.

De kleuterleerkrachten hebben paaswerkjes bedacht en gezorgd voor papier op maat. Verder zitten er in het pakket kleurplaten, auditieve oefeningen, werkboekjes met taal, rekenen en voorbereidende schrijf opdrachten plus een boekje met bijbel verhalen.

Dinsdag hebben alle ouders het werk voor hun kind opgehaald. Daarbij wachtte iedereen geduldig en op gepaste afstand totdat ze binnen werden geroepen.

Fijn om de ouders even te spreken en te horen hoe het met de kinderen gaat. Mooi dat de jongste kinderen van onze school óók thuis aan de slag kunnen. De leerkrachten ontvangen inmiddels leuke foto's van enthousiaste kinderen mét hun werkstukken.

Er wordt al volop gewerkt! 😊