

# nieuwsbrief



Laat maar zien wie je bent!

week

36

C.b.s De Spiegel  
Brethouwerstraat 4  
7721 XN Dalfsen  
0529-432341  
[info.cbsdespiegel@pco-dalfsen.nl](mailto:info.cbsdespiegel@pco-dalfsen.nl)  
[www.cbsdespiegel-dalfsen.nl](http://www.cbsdespiegel-dalfsen.nl)

## Agenda

September

- 4 Startdienst NGK 9.30 u
- 9 Startfeest 18.00-20.00 u
- 12 Schoolreisje groep 3a/3b
- 12 Informatieavond  
19.00 u gr 6, 6/7, 7 en 8  
Informatieavond  
20.00 u gr 1/2
- 13 Informatieavond  
19.00 u gr 4, 4/5 en 5  
Informatieavond  
20.00 u gr 3a, 3b
- 15 Schoolreisje gr 1 en 2
- 20 Schoolreisje gr 6, 6/7, 7
- 22 Schoolreisje gr 4, 4/5, 5

## Papiercontainer :

De container staat bij  
De Welkoop, De Vesting 15.  
ma-do: 9.00-18.00  
vrijdag: 9.00- 21.00  
zaterdag: 9.00-17.00.

## Foto's:

[www.cbsdespiegel.mijnalbums.nl](http://www.cbsdespiegel.mijnalbums.nl)

## Iets voor de nieuwsbrief?

[c.dijkstra@pco-dalfsen.nl](mailto:c.dijkstra@pco-dalfsen.nl)  
(digitaal bestand aanleveren  
voór woensdag 12.00 uur)

## Bijbelrooster:

Thema: **Gered**

Exodus 1 en Exodus 2: 1-20

De farao van Egypte laat de Israëlieten werken als slaven. Hij is bang dat ze te sterk worden en besluit dat de pasgeboren jongens gedood moeten worden. Mozes wordt door zijn moeder als vondeling in een biezen mandje op het water gezet. Hij wordt gered.

## Nieuwe leerlingen:

In groep 1a zijn deze week Xanthe Nieboer, Fabian Dalhuisen en Bjarn Hulsing gestart aan hun schoolloopbaan op De Spiegel. In groep 2a kwam Nino ter Horst erbij die deze zomervakantie verhuisde naar Dalfsen.

In groep 1b mochten Dorus Dieker, Kian Wildvank, Yana Steinvooete, Steijn Geeve, Ronin de Graaf, Bing Schepers en Lucas Ramaker starten en ook groep 2b heeft twee nieuwe leerlingen, Benjamin Gerritsen en Borger Nap.

In groep 1c zijn deze week ook weer een heel aantal kinderen gestart, Anna Beijen, Benthe Dijkman, Luca Feijen, Sanne Ganzeboer, Marit Holsappel en Boaz Verburgh.

We wensen al deze kinderen een hele goede tijd bij ons op school!

## Geboren:

Joshua uit groep 1C heeft 28 juli een broertje gekregen.

Hij heet Jayden Henk Bahati en hij is heel klein en lief volgens Joshua. Wij wensen de fam. Bahati veel geluk met Jayden.

Bij de familie Bos is ook een jongetje geboren. Zijn naam is Sunny. Hij is het broertje van Nikita Bos uit groep 7a. We wensen de familie Bos een fijne tijd met dit kleine mannetje.

## Startdienst:

A.s. zondag wordt in de Nederlands Gereformeerde kerk (Polhaar) de kaars voor de school uitgereikt. De dienst begint om 9.30 uur. U bent allen van harte welkom.

## Ziekteverlof meester Jacco:

Zoals u weet is meester Jacco met ingang van maandag 29 augustus met ziekteverlof. Voor het geval dat u een kaartje wilt sturen volgt hier het adres:

fam J. Kleemans  
Schermerhornstraat 140  
8015AB  
Zwolle

### Startfeest:

#### vrijdag 9 september 'laat maar zien hoe actief je bent!'

Is jouw vader of moeder de sterkste? Mag je vies worden? Kom dan gezellig naar het startfeest.

Ook in dit nieuwe schooljaar organiseert de activiteitencommissie een startfeest voor alle ouders en kinderen van De Spiegel. Er zijn dit jaar allerlei activiteiten op en rond het schoolplein. Tussen 18.00 en 21.00 uur is iedereen welkom. Je kunt zelf kiezen of je direct een activiteit doet of eerst gezellig wilt bijpraten onder het genot van een drankje. Voor de kinderen is er een kleine versnapering en voor de drankjes kun je een stempelkaart t.w.v. €3,- kopen. Graag gepast geld meenemen. Voor zowel de middag (klaarzetten van de spullen, etc.) als de avond (helpen bij de activiteiten) hebben wij **ouders nodig** om dit feest goed te kunnen laten verlopen. Als je wilt helpen op vrijdagmiddag en/of –avond of statafels kunt leveren, geef dit dan **voor** aanstaande **maandag 5 september** door aan [mirjam\\_miriam@hotmail.com](mailto:mirjam_miriam@hotmail.com).

### Verkleedkieren gezocht:

Voor groep 1/2 a zijn wij voor het spel in de huishoek op zoek naar verkleedkieren. Het liefst zouden we ons assortiment uit willen breiden met een aantal (prinsessen)jurken. Maar ook een piraat, agent, indianen of een ander pakje zou welkom zijn. Wie weet hebben de oudere kinderen thuis nog wat liggen wat niet meer past of gedragen wordt, je zou er ons dan blij mee kunnen maken!