



Als het leven soms pijn doet
Als het leven soms pijn doet,
en de storm gaat te keer
in een tijd van moeite en verdriet.
Alsof de zon niet meer opkomt
en het altijd donker blijft
en de ochtend het daglicht nooit
meer ziet.

Juist op die momenten
als het echt niet meer gaat,
laat me merken laat me voelen
dat U werkelijk bestaat.
dat Uw armen om mij heen zijn
en Uw liefde mij omgeeft.
Dat ik zal zien als ik terugkijk,
dat U mij gedragen heeft.

Als ik kom met al mijn vragen
met mijn twijfels en mijn pijn,
met mijn angsten onveiligheid,
lijkt de hemel soms van koper.
Geen gebed komt er doorheen
en ik verstik in onzekerheid.

Heer wilt U mij helpen
als ik moe ben of verward,
dat het geloof in mijn verstand
ook zal leven in mijn hart !

En dat Uw armen om mij heen zijn
en uw liefde mij omgeeft.
Dat ik zal zien als ik terugkijk,
dat U mij gedragen heeft.

Overlijden Reinhilde de Graaff

Het plotselinge overlijden van onze collega Reinhilde de Graaff heeft onze school de week voor de vakantie stil laten worden.

Gevoelens van ongeloof, verbijstering en verdriet overheersten in een week die ook in het teken stond van laatste schoolweek, kennismaking met de nieuwe juf en meester, nieuwe leerlingen die kwamen kennismaken, etc.

Als team kijken we terug op een heel bewogen week waarbij continu geschakeld werd tussen verdriet en de voortgang van de dagelijkse praktijk van de reguliere laatste schoolweek.

We waarderen enorm de steun en waardering van u als ouders en het begrip voor de keuzes die zijn gemaakt.

Donderdag 26 juli is een eigen gedenkdienst gehouden op school. Een heel bijzonder moment van gedenken en herinneren. Daarna konden we met een groot deel van het team de dienst meemaken.

En nu begint er weer een nieuw schooljaar, waarin we ook weer vooruit moeten kijken. Maar in gedachten blijft Reinhilde aanwezig. Is er nog steeds verdriet en begrijpen wij nog steeds niet goed dat ze niet meer in ons midden is.

In de hal is een gedenkhoek ter nagedachtenis aan Reinhilde.



We willen als team, via deze weg, Lammert en de kinderen nogmaals heel veel sterkte en Gods kracht toewensen.

Team c.b.s. De Spiegel



Agenda

September

- 9 kaars uitreiking NGkerk
9.30 u Polhaarweg 34
start schooljaar
- 14 startfeest 18.00-20.00
- 17 informatieavond
18.30-19.30 groep 5/6
20.00-21.00 groep 1/2
- 18 informatieavond
18.30-19.30 groep 7/8
20.00-21.00 groep 3/4
- 21 4 x 4 Voetbaltoernooi
Kleine Kornuiten

November

- 5 ouderavond
- 14 studiedag (In vrij)

Papiercontainer :

De container staat bij
De Welkoop, De Vesting 15.
ma-do: 9.00-18.00
vrijdag: 9.00- 21.00
zaterdag: 9.00-17.00.

Iets voor de nieuwsbrief?

corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl
(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Bijbelrooster:

Thema: Ik heb jou nodig! Exodus 3: 1-14, Exodus 3: 15-4: 21 en 27-31

God heeft Mozes nodig: Hij moet naar de farao van Egypte gaan om te zeggen dat hij het slavenvolk moet laten gaan. Mozes aarzelt en zegt dat hij het niet kan. Uiteindelijk gaat hij toch, zijn broer Aäron gaat met hem mee.

Uitreiken kaars in de kerk:

A.s. zondag 9 september is er in de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Polhaarweg aandacht voor de start van het nieuwe schooljaar. In deze dienst wordt ook een kaars uitgereikt aan onze school die in de weekopening of dagopening gebruikt zal worden. De kinderen hebben onderstaand lied geleerd.

(melodie: Opw. 32, Dit is de dag die de Heer ons geeft,
<https://www.youtube.com/watch?v=SRcaFZsXGJE>):

*Hier in de kerk, hier brandt het licht
dat de Heer ons geeft, dat de Heer ons geeft.
Neem het maar mee, mee naar je school,
dat Hij daar ook leeft, dat Hij daar ook leeft.
Hier in de kerk brandt het licht van de Heer.
Dat het gaat schijnen elke dag meer.
Hier in de kerk, morgen op school brandt het licht van de Heer.*

Iedereen is van harte welkom in deze kindvriendelijke dienst, waarin ds. Gerard Nederveen voorgaat en die om 9.30 uur begint.

Uitnodiging Startfeest:

Iedereen is van harte welkom op het Startfeest van het nieuwe schooljaar!

- Vrijdagavond 14 september 18.00 - 20.00 uur
- Fietspuzzeltocht van nog geen 5 km met enkele opdrachten
- start: tussen 18.00 uur en 18.30 uur vanaf De Spiegel, Brethouwerstraat
- groepen van 16 fietsers (vooraf samenstellen: graag!)
- na afloop tot 20.00 uur ontmoeting, koffie, thee, limonade
- 19.45 uur prijsuitreiking

Luizenpluisherinnering:

Denken jullie aan het luizenpluizen? Zoals gewend, wordt er in de eerste of tweede week na de vakantie weer luizen gepluisd, de eerste keer na de zomervakantie met dezelfde

luizenpluisouders/-verzorgers als afgelopen jaar, op de manier zoals we gewend zijn. Aan groepen waar geen vaste pluizers zijn, vragen we bij deze of 2-3 mensen per groep de eerste keer willen verzorgen, omdat de contactouder pas later in het jaar bekend wordt. Mocht dit problemen opleveren, dan gaan we die samen oplossen. Nancy en Joyce zullen in de weken die nu volgen contact opnemen met de leerkrachten en de desbetreffende ouders/ verzorgers hoe we de rest van het jaar gaan voortzetten. Bij vragen mail gerust: Joyce Nap-van Oortmarsen (mail: joyceoortmarsen@hotmail.com) en Nancy Satter (mail: hermennancy@hotmail.com) of spreek ons even aan.



Je hoort erBIJ!:

Maandag zijn wij in de groepen 5 en 6 gestart met het thema: Jij hoort erBIJ! Het is altijd weer spannend om na de zomervakantie te beginnen. Helemaal als je start in een nieuwe klas of zelfs op een nieuwe school. In de eerste weken zijn wij, tussen de eerste lesjes door, vooral bezig met vakantie verhalen, kennismakingsspelletjes, kanjertraining en oefeningen. En daarnaast werken wij over bijen. Misschien heb je al wel bijen zien "vliegen" in de lokalen van groep 5, 5/6 en 6. Wisten jullie trouwens dat bijen hele sociale dieren zijn?

Groep 5A had dinsdagmiddag een echte bijenhouder in de klas. Timen Schut kon ons van alles vertellen over zijn mooie en belangrijke hobby. Wisten jullie dat er wel 350 soorten wilde bijen zijn? En wisten jullie dat bijen aan de geur van de koningin weten in welke korf ze thuis horen? Het was een gezellige en leerzame middag. Op naar een mooi jaar samen!

De deuren zijn weer open:

Maandag 3 september begon het nieuwe schooljaar en daarmee de praktijk van alle dag. De kinderen vonden al snel de weg naar hun lokaal. Voor groep 4b was het natuurlijk even wennen want deze groep zit nu niet meer 'in de afdeling' van de groepen 1 en 2. Ook daar was het even anders. Met verbazing stonden de kinderen (en de ouders) van groep 2b te kijken naar de ruimte die ontstaan is vanwege de doorbraak die gerealiseerd is. Daarmee is een groot lokaal ontstaan dat prima geschikt is voor een kleuterlokaal met de hoeken die daarbij horen.

Ook is het wennen nu de 3 groepen 7 en 8 gehuisvest zijn in de "BuitenSpiegel". Deze is overigens omgetoverd in een prachtige locatie. De lokalen en nevenruimtes zijn voorzien van een fris witte kleur met behulp van de schilders en met veel hulp van de ouders. Zonder die hulp was dat niet gelukt. Het past overigens ook de conciërges hierbij te noemen. Frans Kroes en Albert te Winkel hebben o.a. gezorgd voor het monteren van whiteboards, planken, stroom voor het opladen van de chromebooks en vele andere zaken.

Ook de buitenkant van het gebouw heeft een fikse schoonmaakbeurt gekregen met dank aan de gemeente.

Last but not least is met het geld van de actie die Noa en Dalena gehouden hebben en een bijdrage van de school de fel begeerde schommel aangeschaft. De plaatsing is met behulp van Loonbedrijf Pekkeriet en Lindeboom verzorgd op de zeer warme eerste zaterdag van de zomervakantie onder begeleiding van Bas Lammers die steeds gezorgd heeft voor het coördineren van alle genoemde hulp. Dank aan alle hulp die geleid heeft tot een prachtig resultaat waarvan de kinderen elke dag genieten.

De naam "BuitenSpiegel" is overigens bedacht door onze collega meester Jacco. Een treffende naam die exact aangeeft hoe de locatie is gelegen. Intern spreken we dus over de "BuitenSpiegel" maar als postadres gebruiken we een andere naam namelijk:

Cbs De Spiegel,
locatie Ankum
Vossersteeg 59
7722RJ Dalfsen
0529 769046

We hebben weer een nieuw schooljaar voor de boeg en als team hebben we veel zin in om, in samenwerking met u als ouders, er een fantastisch schooljaar van te maken.

Papiercontainer :

De container staat bij
De Welkoop, De Vesting 15.
ma-do: 9.00-18.00
vrijdag: 9.00- 21.00
zaterdag: 9.00-17.00.

Iets voor de nieuwsbrief?

corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Pleinwacht en eetouders

We zijn nog dringend op zoek naar pleinwachtouders. En voor het plein bij de spiegel en voor het plein bij de buitenspiegel. Ook als u niet elke week kunt, maar wel regelmatig, geef u op.

U kunt zelf inroosteren. Met z'n allen krijgen we het rooster vol. Nu komen we elke dag mensen te kort. Eetouders blijven ook van harte welkom, ook daar zijn nog steeds gaatjes.

Helpt u mee om onze leerkrachten pauze te geven zodat ze weer fit voor de groep kunnen? Nadat u zich aangemeld heeft via onderstaand mailadres krijgt u een gebruikersnaam en een wachtwoord om in te kunnen loggen op het rooster. Aanmelden : tso@cbsdespiegel-dalfsen.nl

alvast enorm bedankt namens alle leerlingen en leerkrachten
Wilma Nederveen, overblijfcoördinator

Papiercontainer :

De container staat bij
De Welkoop, De Vesting 15.
ma-do: 9.00-18.00
vrijdag: 9.00- 21.00
zaterdag: 9.00-17.00.

Iets voor de nieuwsbrief?

corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)