

week
41

C.b.s De Spiegel
Brethouwerstraat 4
7721 XN Dalfsen
info@cbsdespiegel-dalfsen.nl
www.cbsdespiegel-dalfsen.nl

Agenda

oktober

- 5 Staking basisscholen
alle leerlingen vrij
- 6 Studiedag team:
alle leerlingen vrij
- 9 Studiedag team:
alle leerlingen vrij
- 10 Fietscontrole gr 3, 4, 5
- 11 Finale trefbaltoernooi
Nieuwleusen 14.30 uur
- 12 10 min gesprekken
gr 1/2 en 4 t/m 7
- 17 10 min gesprekken
gr 1/2 en 4 t/m 7
- 17 Fietscontrole gr 6,7
- 20 Actie schoenmaatjes
Start: dozen mee
- 23-27 Herfstvakantie

Papiercontainer :

De container staat bij
De Welkoop, De Vesting 15.
ma-do: 9.00-18.00
vrijdag: 9.00- 21.00
zaterdag: 9.00-17.00.

Foto's:

www.cbsdespiegel.mijnalbums.nl

Iets voor de nieuwsbrief?

corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl
(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Bijbelrooster:

Horen wij nog bij elkaar?

Genesis 31: 25-35, 43-54 en Genesis 32: 1-22

Horen Jakob en Laban en nog bij elkaar? Of eindigt hun gezamenlijke verhaal met een ruzie over godenbeeldjes? Uiteindelijk sluiten ze een verbond. Jakob gaat verder, op weg naar zijn broer Esau. Zijn zij nog familie na alles wat er gebeurd is? Als ze elkaar weer zien, blijkt dat ze nog steeds bij elkaar horen.

Zending:

Zoals jullie tijdens de informatieavond hebben kunnen horen, sparen we dit jaar geld voor 'stichting bootvluchteling'.

Stichting Bootvluchteling wil een verschil maken op de plekken waar dat het hardst nodig is. Via hun vrijwilligers bieden ze concrete, praktische hulp aan wanhopige en kwetsbare mensen op de vlucht. Duizenden vluchtelingen zitten vast in het overvolle kamp Moria op Lesbos.

Fantastisch om te zien hoe er in sommige klassen al gespaard wordt! Want wat is het toch afschuwelijk wat er gebeurt in deze wereld! Daar willen we met 'onze' kinderen, op hun eigen niveau, bij stil staan. Hen leren dat we verschil kunnen en mogen maken bij mensen in deze wereld.

Om te zorgen voor een goede ondersteuning willen we proberen per klas in de maand oktober (en daarvoor) €20,- te sparen! Voor €20,- kan 1 kind een maand lang naar school en medische zorg ontvangen. Wat zou het fantastisch zijn als ook kinderen daar net als ons 'gewoon' naar school kunnen gaan en zo weer een toekomst kunnen opbouwen.

Dus....sparen jullie mee?

