

week
45

C.b.s De Spiegel
Brethouwerstraat 4
7721 XN Dalfsen
info@cbsdespiegel-dalfsen.nl
www.cbsdespiegel-dalfsen.nl



Agenda

November

- 2 schoolreisje groep 7
- 5 ouderavond social media/
kanjertraining
- 11 KSGdienst 9.30 u
Grote Kerk
- 13 Uitwisseling met Hörstel
- 14 studiedag (leerlingen vrij)
- 15 10 MG groep 3
- 20 10 MG groep 3

Papiercontainer :

De container staat bij
De Welkoop, De Vesting 15.
ma-do: 9.00-18.00
vrijdag: 9.00- 21.00
zaterdag: 9.00-17.00.

Iets voor de nieuwsbrief?

corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl
(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Bijbelrooster:

Thema: Kom maar Deuteronomium 34: 1-12 en Jozua 3 en 4
Na een lang leven van honderdtwintig jaar sterft Mozes. Hij gaat het beloofde land niet binnen, maar ziet het vanuit de verte. 'Kom maar', zegt God tegen hem. Onder leiding van Jozua trekt het volk verder. De Heer zorgt ervoor dat ze door de Jordaan kunnen trekken: Kom maar, hier begint het nieuwe leven.

Gezinsdienst 11 november:

Op zondag 11 november wordt er in de Grote Kerk een gezinsdienst gehouden om 9.30 uur. De dienst is voorbereid in samenwerking tussen kerk en school. Voorganger: ds. Hans Schipper. Thema: 'Liefde is ...'. De kinderen leren op school de liederen. Het schoolkoor zal ook enkele liederen ten gehore brengen. Leerlingen werken mee in de dienst. De 1e collecte is bestemd voor het geitenproject in Oost-Europa van Mensenkinderen. Zie <https://www.mensenkinderen.nl/help-mee/sparen-voor-geiten>. Voor de jongsten is er oppas in De Overkant vanaf 9.15 uur. Tijdens de collecte mogen zij uit de oppas opgehaald worden. Na afloop van de dienst is er koffie, thee en limonade in De Overkant. Iedereen is van harte welkom!

Schoolkoor Gezinsdienst:

Morgenochtend (2 november) oefent het schoolkoor groep 1 t/m 6. Wil uw kind zich nog aanmelden dan kan dat morgenvroeg nog middels het strookje. Of mail vóór vrijdag 10.00 uur naar: sietske.kramer@cbsdespiegel-dalfsen.nl

Op de Buitenspiegel stellen we ook een koor samen. Daar kunnen nog leerlingen bij. Geef je op! Volgende week oefenen we nog een keer.

Tien Minuten Gesprekken groep 3:

Op donderdag 15 en dinsdag 20 november zijn de Tien Minuten Gesprekken met de leerkrachten van groep 3. Vanaf aanstaande zaterdag kunt u zich inschrijven via de website van Schoolgesprek. De ouders van groep 3 ontvangen morgen (vrijdag) hierover meer informatie.

Uitnodiging kinderen die opgroeien met zorg: (jonge mantelzorgers)

Op 17 november en 24 november vieren we in Dalfsen met jonge mantelzorgers de Dag van de Mantelzorg. Alle kinderen die (mee)zorgen voor iemand in hun omgeving of die opgroeien met een langdurig ziek of gehandicapt gezinslid zijn van harte welkom om kosteloos met ons mee te gaan.

Op zaterdag 17 november gaan we met kinderen tot ongeveer 10 jaar naar de Flierefluit in Raalte. De Flierefluit is het grootste speel-en doepark van Overijssel. We vertrekken met busjes vanaf de Trefkoele+ in Dalfsen om 12.30 uur en rond 17.00 uur zijn we weer terug in Dalfsen. De kinderen kunnen de hele middag lekker spelen en wij zorgen voor eten, drinken en wat lekkers.

Op zaterdag 24 november gaan we met jongeren van ongeveer 10 jaar tot een jaar of 24 naar de Winter Efteling in Kaatsheuvel. Een bus zal ons om 10.00 uur ophalen bij de Trefkoele+ in Dalfsen en ons rond 21.00 uur daar weer afzetten. Uiteraard zorgen we ook tijdens deze activiteit voor eten, drinken en wat lekkers gedurende de dag.

Aanmelden is noodzakelijk zodat we weten hoeveel kinderen er mee gaan. Dat kan via info@saamwelzijn.nl of via 0529-482121.

Lieve dingen

adventskalender



Als moeder van vier jonge kinderen sta ik graag positief in het leven en wil ik dit graag aan mijn kinderen doorgeven. Een van de manieren om dit te doen bracht mij tot het maken van een lieve dingen adventskalender.

Van 1 december tot aan kerst mag je elke dag een kaartje openmaken met een lieve opdracht voor jezelf, voor in je gezin of voor een ander. Je wordt uitgedaagd en gestimuleerd om mooie, positieve dingen te doen, zo wordt het steeds een stukje lichter naar kerst toe!

De kosten zijn € 7,50 (excl. verzendkosten) en de opbrengst gaat naar Stichting Red een kind. Voor elke 25 euro kan er een watertank bij een school in Kenia geplaatst worden.

Bent u enthousiast om mee te doen?
Laat het weten via: lievedingenkalender@gmail.com

Groet, Petra Lip
Dalfsen



De gehele opbrengst gaat naar: Stichting Red een Kind