

week

48

C.b.s De Spiegel
Brethouwerstraat 4
7721 XN Dalfsen
0529-432341
info.cbsdespiegel@pco-dalfsen.nl
www.cbsdespiegel-dalfsen.nl

Agenda

december

- 2 Sinterklaasfeest op school
- 9 luizencontrole
- 22 vrij vanaf 12.30 uur
- 22 Kerstviering 19.00 uur
- 23 Kerstvakantie vanaf 12.30 uur

Papiercontainer :

De container staat bij De Welkoop, De Vesting 15.
ma-do: 9.00-18.00
vrijdag: 9.00- 21.00
zaterdag: 9.00-17.00.

Foto's:

www.cbsdespiegel.mijnalbums.nl



Iets voor de nieuwsbrief?

c.dijkstra@pco-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren vóór woensdag 12.00 uur)

Bijbelrooster:

Thema: Vrede

Profeet van de vrede, Jesaja 1:1-1:5

Het teken van Immanuël, Jesaja 7:1-17

Het vrederijk, Jesaja 11:1-10

Jesaja leeft in een land waar oorlog is. De mensen zijn er bang, er is veel pijn en verdriet. Maar Jesaja gelooft dat het anders zal worden. Hij vertelt dat God de mensen niet vergeten is. Er komt vrede voor iedereen. Uit de familie van koning David zal een nieuwe Koning komen. De Geest van God zal op Hem zijn. Hij zal uiteindelijk vrede brengen over heel de wereld.

Sint op de Spiegel:

Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij ook dit jaar weer, samen met zijn Pieten onze school komt bezoeken en wel op **vrijdag 2 december!**

Daar zijn we natuurlijk super blij mee. We willen hem graag een vrolijk welkom geven en daarom is het van belang dat de kinderen echt om 8.30 op school zijn. Voor de ochtend pauze hoeven de kinderen geen eten/ drinken mee te nemen want Sint trakteert.

De kinderen die op vrijdag overblijven dienen wel een lunch mee te nemen. Ouders die het leuk vinden om bij de aankomst van Sint aanwezig te zijn kunnen het beste in de van Ittersumstraat op de stoep voor de woningen gaan staan. Zo houden de kinderen een goed uitzicht op de aankomst van Sint. Het gaat ongetwijfeld een feestelijke dag worden.....we kunnen niet wachten!

Bezoek uit Hörstel:

Vorige week dinsdag zijn de Duitse maatjes uit partnergemeente Hörstel bij onze groepen 7 op bezoek geweest. Rond 10 uur kwamen ze per bus aan bij de Trefkoele. De Duitse kinderen hadden voor hun maatje een leuk Kerstknutselwerkje meegenomen. Samen liepen we naar De Spiegel, waar we begonnen met het 'Herzlich Willkommen' met drinken en allerlei huisgemaakte, heerlijke koeken en cakes. Daarna gingen we in drie groepen - samen met onze maatjes - een vriendschapsarmbandje maken, Duits-Nederlandse rekenbingo spelen en samen op de computer opdrachten maken. Dat laatste werd door de kinderen zelf al snel ingeruild voor Google Translate, zodat ze meer van elkaar te weten konden komen. Leuk! Tussen de middag gingen we eerst samen buiten Nederlandse en Duitse spelletjes uitwisselen en spelen. Hierna had de AC een heerlijke lunch voor ons allemaal klaargemaakt, waar we samen van hebben gesmuld. Onze hartelijke dank aan alle ouders die deze dag geregeld, gebakken en geholpen hebben; in het bijzonder Bas Lambers, die veel voor ons heeft geregeld: Grote klasse - bedankt!

's Middags was er voor de kinderen van alle deelnemende scholen en hun maatjes een mooi sport-en-spel-circuit in de Trefkoele. Het was een heel gezellige en sportieve middag; de kinderen hebben veel samen met hun maatjes gedaan! Aan het eind van de middag zwaaiden we de bussen weer uit en kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde uitwisseling. Volgend jaar april gaan wij op bezoek in Hörstel - we kijken er nu al naar uit!