

nieuwsbrief



Laat maar zien wie je bent!

week
7

C.b.s De Spiegel
Brethouwerstraat 4
7721 XN Dalfsen
info@cbsdespiegel-dalfsen.nl
www.cbsdespiegel-dalfsen.nl

Agenda

februari

- 15-23 Voorjaarsvakantie
groep 1 - 3 vanaf 12.30 u
groep 4 - 8 vanaf 14.15 u
- 25 Studiemiddag;
alle leerlingen vrij
vanaf 12.30 uur
- 26 Openstelling
Ouderportaal
(i.p.v. uitreiken rapport)

maart

- 2 Open Dag op De Spiegel
9.00 - 10.45 u en 20.00 u

Papiercontainer :

De container staat bij
De Welkoop, De Vesting 15.
ma-do: 9.00-18.00
vrijdag: 9.00- 21.00
zaterdag: 9.00-17.00.

Iets voor de nieuwsbrief?

corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl
(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Bijbelrooster:

In de vorige nieuwsbrief is per abuis het thema aangekondigd dat na de voorjaarsvakantie zal worden behandeld:

THEMA: Je zult zien

Matteüs 9: 9-31

De tollenaar Matteüs gaat met Jezus mee. Hij zal dingen zien die hij nog niet eerder gezien heeft. De radeloze Jairus komt bij Jezus omdat zijn dochter gestorven is. Hij ziet het onmogelijke gebeuren.

Afgelopen week was het thema 'Stop de storm'. Hoe toepasselijk deze week! We mochten het verhaal horen dat Jezus de storm tot bedaren bracht toen Hij lag te slapen in de boot waarin zijn leerlingen voeren. De twee bezetenen werden door Jezus genezen van de storm in hun hoofd. In groep 5 en 6 kwam het verhaal aan de orde dat vier mannen hun verlamde vriend door een gat in het dak voor Jezus' voeten brachten. Jezus genas hem, maar dat niet alleen; Hij legde de Schriftgeleerden die Hem met verwijten wilden bestormen het zwijgen op. Matteüs 8 en 9. Een prachtig lied over 'storm in je leven' is Opwekking 729: Soms brengt God de storm tot stilte. Voor wie het nodig heeft: van harte gegund!
<https://www.youtube.com/watch?v=OvYmYChfvhc&t=54s> (zonder tekst).

Hij is erbij

Soms brengt God de storm tot stilte, soms leidt Hij ons er doorheen.

In de stormen van het leven, zijn we niet alleen.

Soms geneest Hij ons van ziekte, soms laat Hij het lijden toe.

Hoe het ook zij, hoe het ook zij, Hij is erbij.

Soms tilt God ons over bergen, soms voert Hij ons er omheen.

Maar hoe zwaar de weg ook zijn zal, wij gaan niet alleen.

Soms draagt Hij ons in zijn armen, soms laat Hij ons even gaan.

Hoe het ook zij, hoe het ook zij, Hij is erbij.

Hoe het ook zij, hoe het ook zij, Hoe het ook zij, Hij is erbij.

tekst en muziek: Marcel Zimmer

Schoolkoor Gezinsdienst:

Voor de Gezinsdienst van 15 maart (10.00 uur, Grote Kerk) willen we een schoolkoor oprichten van kinderen uit de groepen 1 t/m 6. Ieder die van zingen houdt mag meedoen in het schoolkoor. Het schoolkoor oefent onder schooltijd onder leiding van Jan Kramer en juf Sietske. Na de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen van groep 1 t/m 6 een opgavebriefje. U kunt daarop invullen dat uw kind mag meedoen. Dan weten we op wie we kunnen rekenen. Wie meteen wil opgeven kan mailen naar: sietske.kramer@cbsdespiegel-dalfsen.nl De betreffende leerkracht wordt dan op de hoogte gebracht. We hopen op een groot koor! Het Schoolorkest is al druk aan het oefenen gegaan. Wie in het schoolorkest zit mag evengoed meedoen met het schoolkoor. We zorgen dat we niet tegelijk oefenen.

ANWB Streetwise:

Op woensdagochtend 5 en 12 februari zijn de instructeurs van de ANWB bij ons op school geweest met het lesprogramma Streetwise. Aan de hand van theorie en praktijklessen hebben de kinderen van alle groepen veel geleerd over het verkeer en verkeersveiligheid zoals o.a. oversteken, kijken en gezien worden, kinderzitjes, autogordels, remweg bij snelheid 50 km/uur, fietsen met zware rugtassen en de gevaren van een mobiele telefoon op de fiets en in het verkeer.

"Toet Toet" groepen 1 en 2



"Blik en Klik" groepen 3 en 4



"Hallo auto" groepen 5 en 6



"Trapvaardig" groepen 7 en 8

